

Het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie is dit jaar: 'Ik ben er voor jou', geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid (Matteüs 25: 35,36).

De bloemschiksuggesties voor de 40dagentijd zijn ook geïnspireerd op dit thema. Elke zondag staat er een ander werk van barmhartigheid centraal. Op de 6 zondagen voor Pasen en op Paaszondag staat er een bloemschikking op de tafel.

Vandaag, zondag 21 februari 2021, staat als werk van Barmhartigheid centraal de zieken bezoeken 'Ik was ziek en jullie bezochten mij' (Mattheüs 25:36). De diakonale collecte voor Moldavië vandaag, past daar ook bij.

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar.

De boomstammetjes staan in de vorm van een open hart. In het hart staan de vergeet-mij-nietjes die de vorm van het hart accentueren. Ook liggen er gedroogde lavendelbloemetjes bij, geurig symbool voor goede zorg.

Tekst voor de viering

Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die

ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te

zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in God hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven

