

Vanaf Aswoensdag waren de bloemschikkingen gebaseerd op het thema 'Ik ben er voor jou' met steeds de vorm van een hart, in verband met 'de werken van barmhartigheid'. Vandaag is het Pasen: Het hart is vol met bloemen. Zo uitbundig dat de vorm van het hart nauwelijks zichtbaar is. Maar die uitbundigheid past bij Pasen. Geen stammen en stenen meer, die zijn vervangen door glazen, in totaal 15, en daarin bloesem, witte en gele voorjaarsbloemen. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen. De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen, zodat de ander ervaart: ik ben er voor jou. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

