

Protestantse gemeente Cothen kort beleidsplan, najaar 2016



Cothen is een dorp aan de Kromme Rijn in de provincie Utrecht. Het vormt sinds 1996 samen met Langbroek en Wijk bij Duurstede de gemeente Wijk bij Duurstede. Het wordt gemarkeerd door twee kerken, een kasteel en een molen. Eén kerk behoort toe aan de Protestantse Gemeente, de andere aan de Rooms Katholieke Parochie. In de gemeente zijn veel agrarische bedrijven en bedrijven die met “de bouw” te maken hebben, gevestigd. Cothen kent een kleine middenstand. Het dorp groeit nog steeds door kleinschalige nieuwbouw. In het dorpsleven neemt sport een belangrijke plaats in, met grote eigen gebouwde accommodaties. Er is een katholieke en een openbare basisschool.

Het aantal inwoners van Cothen is circa 3000. In de Protestantse gemeente staan 326 leden ingeschreven, met daarnaast nog 78 ingeschreven in het register van degenen die verbonden zijn met de gemeente. De RK geloofsgemeenschap (deel van de parochie Johannes XXIII) telt tenminste vier maal zoveel leden.

Wie zijn wij..

Onze gemeente is in het dorp een oefenplaats van geloven. Een plek waar omgezien wordt naar elkaar, waar verhalen verteld worden over God, waar gesproken wordt over het leven, waar gevierd wordt, gezongen en gebeden. Het mysterie van Gods aanwezigheid is het middelpunt (we draaien niet om onze eigen as). We zijn een minderheid in ons dorp, maar hebben wel iets te bieden. Elke zondag horen we ‘Jezus Christus is het licht der wereld, licht dat geen duisternis kan doven’.

Er is de binnen-kring van de betrokkenen die binnen de muren komen en de buiten-kring van degenen die rand- of niet-kerkelijk zijn. En dan zijn er nog

degenen die formeel niet bij de kerk horen, waarvan sommigen wel af en toe aanhaken. Deze gemeente wil kerk-voor-het-dorp zijn, en zo Gods liefde uitstralen.

De predikantsplaats was tot en met 2016 5/12^e in omvang.

De gemeente beschikt oa. over een sfeervol kerkgebouw, een prachtige pastorie, een eigen begraafplaats en ontmoetings- en vergaderruimte.

Grote lijnen, hoe staan we ervoor?

Het kerkbezoek loopt langzaam terug. Bijzondere diensten worden beter bezocht, 'gewone' diensten kennen teruglopend (vergrijzend) bezoek. De gemiddelde leeftijd van de gemeente loopt op.

Er is een betrokken kern van gemeenteleden die zich inzetten. Het wordt moeilijker mensen te vinden die bestuurlijk, leiding gevend actief willen zijn, en een ambt op zich willen nemen. De kerkenraad wil niet gefixeerd raken op het bestaan van vacatures, maar flexibel en creatief omgaan met het vervullen van taken die belangrijk gevonden worden. Het waarderen van wat vrijwilligers doen is heel belangrijk.

Er wordt steeds nagedacht over de plek van de kerk in het dorp, over haar opdracht en over de kern van haar boodschap. Het is onze opdracht om relevant en realistisch te zijn. We leven van de overtuiging dat het evangelie relevant is. En het is onze opdracht om realistisch te zijn, omdat kerk onder druk staat en de organisatie kwetsbaar is in onze tijd en samenleving.

Er worden nieuwe activiteiten ontplooid op de grens van kerk en samenleving. De gemeente wil er zijn voor wie tot de betrokken kern behoort, maar ook voor wie meer op afstand staat en toch inspiratie zoekt. Van mei 2014 – mei 2017 heeft de gemeente zich verbonden aan de pioniersplek ZIN in Wijk bij Duurstede. Bij deze vernieuwing ontstaat samenwerking met de prot. gemeente Wijk bij Duurstede. Het voornemen is om de komende jaren verder na te denken over samenwerking.

De prot. gemeente Cothen heeft een website

(www.protestantsekerkcothen.nl) en is te vinden op Facebook; ook van andere media (locale kranten, nieuwssite) wordt actief gebruik gemaakt om zichtbaar te zijn.

Er wordt sinds jaar en dag van harte samengewerkt met de RK geloofsgemeenschap in het Cothen. Bij diverse activiteiten wordt samengewerkt met de andere kerken in Wijk bij Duurstede, bijv. bij het onderhouden van contact met de burgerlijke gemeente, het organiseren van een grote openlucht Pinkster viering, het bieden van pastoraat bij crisis, het ondersteunen van godsdienstonderwijs op openbare scholen.

Gebouwen, financiën & de toekomst

De financiële positie is redelijk gezond, maar voor de toekomst zijn er wel zorgen. Belangrijk is dat de vrijwillige bijdrage op peil blijft. Daarnaast zijn er legaten die groot onderhoud mogelijk maken.

Gaat het ons lukken om onze financiën rond te krijgen de komende jaren; waar liggen de risico's, en waar de mogelijkheden (inkomsten, besparingen) die we nog niet helemaal benutten? Als de nood aan de man komt en de inkomsten lopen terug, wat heeft dan prioriteit? Draait het om het kerkgebouw, de predikantsplaats, kerkdiensten en andere activiteiten, vernieuwende activiteiten? Kortom: wat is het belangrijkste om 'de gemeente van Christus' in Cothen levend te houden? Moet je daarbij aan samenwerking denken, of juist niet?

Het gesprek over wat prioriteit wordt in toenemende mate gevoerd.

Het kerkgebouw is voorjaar 2013 aangewezen als trouwlocatie van de gemeente Wijk bij Duurstede. Het gebouw wordt ook verhuurd voor afscheidsplechtigheden, concerten of lezingen. In 2013 werden er opnames gemaakt voor een bioscoopfilm en voor verschillende tv programma's. Inzet: meer inkomsten verwerven door actiever kerkverhuur te promoten, vooral opnames (CD) levert geld op.

Groot onderhoud aan de bijgebouwen (deels verhuurd) is begin 2013 afgerond. Er is begin 2013 een meerjaren -onderhoudsplan voor het kerkgebouw opgesteld. De reservering op de jaarrekening (vanuit legaten) is toereikend voor de uitvoering hiervan.

Generaties

In alle generaties onder de 60 zien we een afnemende betrokkenheid bij activiteiten van de kerk.

Iets organiseren met en voor de jeugd is moeizaam. De communicatie is lastig en de groep is maar klein. Evenementen zoals een Nacht zonder Dak zijn een mogelijkheid om jeugd wel aan te spreken.

Het draait vooral om de relatie – aandacht hebben voor ze, zodat ze zich ‘gezien voelen’. We proberen met ouders contact te houden over de vraag: wat is belangrijk om te delen in je gezin, op het gebied van geloven en vertrouwen?

Kinderen in de kerk: nadat er niet meer voldoende animo was voor een wekelijkse kindernevendienst is die stopgezet. Bij bijzondere diensten kan er wel kinderkerk worden georganiseerd, maar dat is op dit moment incidenteel.

Kliederkerk – op gestart binnen de pioniersplek – is een nieuw initiatief, een poging om voor jonge gezinnen een plek te creëren waar ze samen met Bijbelverhalen bezig kunnen zijn. Het startte in het voorjaar van 2014, het seizoen 2016 – 2017 is er één van evaluatie en kijken ‘hoe verder’.

Vieringen

De kerkdienst is voor veel mensen het centrum van onze gemeente. Daar ontmoet je elkaar. We vieren op een toegankelijke manier, als een gastvrije en warme gemeenschap rond thema's van hier en nu.

Er zijn gewone vieringen en bijzondere diensten (avondmaal, dopen, Stille Week, dankdag, overstapviering, zangdienst, oecumenische viering, kerkdienst anders / jeugddienst, zwo dienst, ...) We zoeken naar een goede balans tussen vernieuwend en vertrouwd, met als doel dat de vieringen op verschillende manieren aansluiten bij taal en beleving van nu. Een diversiteit aan muziekstijlen past bij deze gemeente, verbonden met een open blik voor iedere generatie. Daarbij puttend uit Nieuwe Liedboek en met dankbaar gebruik van de piano naast het orgel.

Het muziekberaad denkt mee over praktische zaken en keuzes rond de liturgie. Er is minimaal één ambtsdrager in een kerkdienst; naast de diaken is er een ouderling of gastheer/vrouw. Collecteren gebeurt ook door jeugd-collectanten of andere vrijwilligers. Verder is er een lector.

Pastoraat

Cothen is als dorp een overzichtelijk netwerk waar meeleven met elkaar een grote rol speelt. Mensen kennen elkaar veelal, en zorgen ook voor

elkaar. Vanuit het evangelie voelen we ons als gemeente in het bijzonder geroepen tot 'omzien naar elkaar', ook naar wie niet tot de gemeente, of tot onze vrienden- kennissen- of familiekring behoort. Kerkenraadsleden, pastorale bezoekers en predikant gaan voor in het omzien naar elkaar vanuit de prot gemeente Cothen. Dat krijgt de vorm van bezoeken via de achterdeur, een kaartje in de bus, contact via Facebook of email. Ouderen worden bezocht vanaf 75 jaar, en het pastoraal beraad coördineert bezoekwerk. Omzien naar elkaar krijgt ook vorm tijdens activiteiten zoals de 55 plus groep, leesgroep en zanggroep.

De gemeente is in de afgelopen jaren gegroeid in openheid en betrokkenheid naar elkaar en in verbondenheid met het dorp. De deur staat open en wat er leeft in het dorp komt aan bod in de kerkdiensten en tijdens andere activiteiten. Het besef is gegroeid dat het meeleven met elkaar niet ophoudt bij de grenzen van de kerk. Pastorale zorg kan zich uitstrekken tot niet kerkelijke dorpsgenoten in een crisis situatie. Een enkele keer uit de betrokkenheid bij wat er leeft in het dorp zich in een bericht via sociale media of de krant.

Op bepaalde momenten in het jaar zoeken we actief mensen op met een bloemetje of een kaartje– bijvoorbeeld jongeren rond de examenuitslag, mensen met rouw rond het moment van gedenken begin november, zieken rond nationale ziekendag. We stralen uit dat iedereen welkom is en laten op allerlei manieren een gastvrij gezicht zien, maar we wachten niet alleen op wie komt, we gaan ook naar mensen toe.

Leren

Groeien in besef wat het betekent om te geloven hoort bij de gemeente. Hoe jong of hoe oud ook, een mens is nooit uitgeleerd als het gaat om het leven vanuit vertrouwen in God. Kerkdiensten, inhoudelijke gesprekken tijdens vergaderingen, de voorbereiding van kerkdiensten, een 55 plus groep eens in de maand, bijeenkomsten voor tieners, een leesgroep - het zijn plekken en momenten waar mensen leren van elkaar, over de Bijbel en over wat het inhoudt om dagelijks te geloven.

De protestantse gemeente Cothen is geen plek voor een uitgebreid vorming en toerustingsprogramma. Toch roept Jezus mensen om zijn 'leerling' te

worden. We nemen ons voor de gelegenheid om te leren niet uit de weg te gaan en elkaar daar steeds toe uit te nodigen.

Diakonie & Zending Wereldiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Geloven en doen horen als een twee-eenheid bij elkaar. Deels doen we dat gewoon zelf, in ons dagelijks leven. Deels geeft diakonie en ZWO commissie daar richting en leiding aan. Hoe geven we vorm aan wat ons kenmerkt: het uitdragen van Gods liefde en gastvrijheid? We willen graag dienstbaar zijn in ons dorp en beschikbaar voor wie ons nodig heeft, ongeacht kerkelijke gezindte of betrokkenheid. We willen graag te vinden zijn voor wie eenzaam is en zoekt naar hulp of naar een plek waar aandacht is. In onze veranderende samenleving wordt er een grote beroep gedaan op burgers (door de burgerlijke gemeente, als onderdeel van grotere ontwikkelingen) om voor elkaar te zorgen.

Als kerkelijke gemeente zijn we bereid om samen met de andere kerken die participeren in het Beraad van Kerken met de gemeente Wijk bij Duurstede te overleggen om te zien waar er nood is. Het kan nodig zijn om hulp te bieden daar waar instanties niet meer kunnen helpen. Het geven van hulp gaat daarbij samen met het opkomen voor wie in de verdrukking dreigt te komen. We werken actief samen met andere organisaties via Wijk Helpt.

De ZWO die zorgt dat elk jaar een project (meestal via Kerkinactie Interactief) wordt ondersteund. Dit project wordt onder de aandacht van de gemeente gebracht via de jaarlijkse zendingsbalans en in een of meerdere kerkdiensten. Daarnaast wordt de gemeente actief betrokken bij het kiezen van een nieuw project.

Kerk-naar- buiten (voor wie er niet / niet meer komt)

Missionair proberen we op verschillende manieren te zijn:

We zijn dienstbaar aan wat er gebeurt in het dorp en stellen ons gastvrij op. We nemen zo mogelijk deel aan evenementen, bieden ruimte voor activiteiten in ons gebouw, zetten ons pastoraal in en laten zien dat er de kerk op allerlei manieren een plek is waar je terecht kunt met levensvragen, ook buiten de zondagsdienst.

We willen de ogen open houden voor wat we kunnen bijdragen, met beide benen in de samenleving.

We kijken met een missionaire blik naar wat we doen als kerkelijke gemeente, zonder dat er méér hoeft te gebeuren. We vragen ons af: wie zou hierbij betrokken kunnen worden, met wie kunnen we samenwerken, voor wie is dit nog meer goed / leuk...? We nodigen actief uit en proberen te kijken door de ogen van degene die er nog niet is.

We proberen missionair te zijn in ons dagelijks leven, onze netwerken, daar waar we zelf zijn, met de kerk als steun in de rug, met geloof als inspiratiebron en als iets om te delen. Dat delen is iets om te oefenen met elkaar.

Via de pioniersplek ZIN in Wijk bij Duurstede wordt van 2014 tot 2017 het zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn gesteund. ZIN is een plek waar mensen met behoefte aan zingeving laagdrempelig kunnen kennismaken met de christelijke traditie; er vormt zich daar voorzichtig een nieuwe 'gemeenschap' – hoe zich dat verder ontwikkelt is nog onzeker.

Communicatie

Het draait in onze communicatie om het uitdragen van Gods liefde en gastvrijheid zoals we die leren kennen in de verhalen over Jezus. Praktisch gaat het om:

- * Informatie over activiteiten & uitnodigen
- * Beeldvorming & vindbaar zijn van de kerk, laten zien dat we makkelijk aanspreekbaar zijn
- * inspireren, het evangelie uitstralen (niet om de pr maar om zichtbaar en voelbaar te zijn in de dorpsgemeenschap vanuit geloof, hoop en liefde)

We gaan er daarbij vanuit dat er wel degelijk behoefte bestaat aan informatie en inspiratie op het gebied van geloven, ook onder rand- en buitenkerkelijken. Voor zover mogelijk zullen we dat in oecumenisch verband doen. Deels gebeurt dat nu via de pioniersplek en website van ZIN in Wijk bij Duurstede.

We richten ons op: alle inwoners van Cothen (WbD) die op zoek zijn / de kerk nodig hebben - daarbinnen specifieke doelgroepen, afhankelijk van onderwerp; leden (in het bestand); gemeenteleden die betrokken zijn bij activiteiten.

We maken gebruik van interne communicatie middelen om betrokkenen te informeren, zoals het kerkblad. We willen graag online vindbaar zijn dmv onze website, gemeentegids, en via andere media als de krant, Cothen kalender. We delen info over wat we doen en wie we zijn voor wie ons nog niet (goed) kent via krant en sociale media en proberen zo een beeld te geven en de drempel te verlagen.

Mensen die ingeschreven staan worden regelmatig benaderd. Ze krijgen een bloemetje, een groet bij hun verjaardag, ze worden gevraagd om financieel bij te dragen, ze worden uitgenodigd voor bepaalde activiteiten. Inspiratie wordt gedeeld via het kerkblad, maar ook breder via de website van ZIN en Facebook.